

## Koetsiers in het spoor van Napoleon

**ENSCHEDA** - Een barre terugtocht. Zo kan de roemloze vlucht van Napoleon Bonaparte in 1812 vanuit Rusland naar Parijs op z'n zachtst gezegd wel worden genoemd. Precies 200 jaar later volgen vier Twentse Koets'nkearls en een Amsterdammer het spoor van de roemruchte keizer, de schier onoverwinnelijke veldheer, wiens leger het verloor van de elementen, met de vroeg invallende winter en de rivier de Berezina als scherp-rechter.



Sinds de start van de Napoleon koetsreis heeft het project de aandacht van de media getrokken. Op deze pagina vindt u een selectie van de media waarin het project voor de kinderen van Tsjernobyl is genoemd:

december 2011	<b>Napoleon themanummer</b>	<a href="#">Artikel</a>
17 januari 2012	<b>Tubantia</b>	<a href="#">Artikel</a>
4 februari 2012	<b>Tubantia, Spectrum</b>	<a href="#">Pg 1</a> <a href="#">Pg 2</a> <a href="#">Pg 3</a>
4 februari 2012	<b>Grafschafter Nachrichten</b>	<a href="#">Artikel</a>